

**"Waarom bestaat dit eigenlijk?" Ik vraag het me écht af"**





aangepord om te kopen, kopen, kopen. Maar Kobe laat zich niet rollen, gesterkt door zijn jarenlange ervaring als journalist van 'Volt' (Eén). Hij speurt, test, probeert, controleert, onderzoekt, experimenteert en vraagt zich af: 'Klopta?'

'Gezien op tv': de sticker straalt als een kwaliteitslabel, alsof wat op tv komt per definitie goed is. Mijn wantrouwen is groot als ik zie dat zulke - en nu moet je een overdreven enthousiaste, irritant Hollandse dubstem imiteren - 'fantastische, miraculeuze' teleshoppingproducten ook te koop zijn in gewone winkels. Een test van 4 'teletoppers' leert dat die producten daar weinig te zoeken hebben. 'Gezien op tv' versus 'gelezen in de krant'.



### Magisch tafellaken

JML Magic Tablecloth

In deze 'Komen Eten'-tijden is de druk op de gastheer groot bij culinaire huis-tuin-en-keukenrendez-vous. De cuisson van het vlees moet perfect zijn en om te scoren voor sfeer en gezelligheid moet je in het post-Poppe-tijdperk' ook een 'impeccable' tafel dekken. Een vlek rode wijn of - ik zeg maar wat - een kusafdruk rode lipstick op het tafellaken zijn nefast voor je score. Maar wanhoop niet! (tromgeroffel) Hier is de JML Magic Tablecloth. Zowel de verpakking als de internetspot overbluffen elkaar met superlatieven: 'Uniek hier! Fantastisch daar!' Met dit tafellaken lijk je nog net niet te kunnen vliegen, dat zou nog eens sfeer-en-gezelligheidspunten opleveren. Het belooft mirakels voor een gastheer die vreest dat het morsers zijn die 'Komen Eten'. Fruitsap, cola, rode wijn en zelfs olie... Het loopt van het laken af als water van een eend. "Het geheim zit hem in het SpillGuard- systeem waarmee de



Langs alle kanten word je

stof gecoat is", toert de reclamestem. "Die vormt een ondoordringbare barrière waardoor vloeistof niet in het weefsel kan doordringen. Dat scheelt dure vlekken. Vergelijk maar met een normaal laken en kijk hoe de vloeistof gewoon wegloopt. Het lijkt wel tovenarij!" Al even enthousiast verklapt de verpakking dat dit laken niet alleen geschikt is 'voor alledaags gebruik en etentjes', maar zelfs voor 'speciale gelegenheden'. Wat daaronder te verstaan? Dat laat ik aan je eigen fantasie over.

KLOPTA KOBE? NEE

"De gemorste wijn wordt een slang van druppels, maar daar stopt de magie"

Wow! Zodra ik vloeistof mors, verandert die in een slang van stevige druppels die op het laken lijkt te zweven, maar daar stopt meteen ook de magie. Met het deppen begint de miserie. De fruitsap en cola lijken nog keurig door mijn keukenrol te worden opgeslorpt - hoewel die toch ook al wat 'schaduw' achterlaten - , maar de rode wijn en vooral balsamico-azijn vormen een dodelijk duo. Zelfs als ik na slechts 20 seconden - mijn sprintje heen en weer naar de keuken - wat papier op die vlekken loslaat, is de tafelramp een feit. Daar gaat die monsterscore! Ondoordringbare barrière? Hier dan toch niet. Hoe harder ik dep, hoe dieper deze vloeistoffen net in de vezels doordringen. En o wee als ik daar nog met een vochtige doek overheen wrijf: dan rek ik meteen ook de vezelstructuur van het laken onherstelbaar uit.

Toegegeven, in één scenario werkt de Magic Tablecloth perfect: als je de vlek binnen de seconde dept. Maar dat is zo onrealistisch en vooral weinig stijlvol. Niemand wil toch een fancy diner met op die chique eettafel ook nog eens een banale 'keukenrol voor noodgevallen'? Dan koop ik beter zo'n tafellaken met plastic toplaag: da's even duur en lelijk, maar wel nog proper te krijgen. Of beter: voor die 15 euro heb ik ook al twee

flessen goede wijn. Daar zal ik meer plezier aan beleven.

Vacuümvakantiefoutfit

Space Bag to Go

### Dubbele garderobe op vakantie

Eén van de minder leuke dingen aan vakantie? De koffer pakken. Telkens draait dit uit op een lange, vermoeiende selectieronde. Dit denimhemd? Of toch dat met die hawaïbloemetjes? Mijn linnen broek of een jeansbermuda. Of ben ik daar te oud voor, Jani? Gelukkig belooft de 'Space Bag to Go' komaf te maken met zulke dilemma's. 'Make it small and take it all', luidt de leuze. Door je outfits in vacuümszakjes luchtledig te zuigen, zou de inhoud van twee koffers in één exemplaar passen.

KLOPTA KOBE? JA

"Kleren gaan er gestreken in en komen er gegarandeerd ongestreken uit"

Voor alle duidelijkheid: de kleren op de foto zijn niet van mij, maar heb ik geleend van mijn collega. Zelfs als ik met mijn volle 85 kilo op de koffer ga liggen, is deze met geen millimeter dicht te krijgen. En dat moeten twee grote en twee kleine zakjes verhelpen? Eerst zien en dan misschien een beetje geloven. Best duur ook, 18,85 euro voor vier zulke zakken. Want volgens de kleine lettertjes op de doos is één grote zak (45 bij 57 cm) geschikt voor 2 T-shirts, 2 sweaters en 1 jas, terwijl in de kleinere versie (34 bij 49 cm) amper 2 blouses, 1 sweater en 1 jas passen. Eigenlijk kom ik dus nog flink wat vacuümszakjes te kort, maar voor dat geld kan ik evengoed een tweede koffer op de bagageband leggen. Dus probeer ik het met de middelen die ik heb, én de instructies 'pack-zip-roll up-stow'. Oftewel: vullen-dichtritsen-oprollen-stapelen. In elke zak prop ik zoveel mogelijk kleren en dan 'rol' ik uit alle macht op. Meteen hoor ik de lucht uit een ventieltje ontsnappen, waardoor de zak ineens met de helft dunner wordt.

Dit lijkt zowaar te werken, op één niet onbelangrijk detail na: de kleren gaan er gestreken in, maar komen er gegarandeerd ongestreken uit. Door dat oprollen verkreukel en verfrommel ik gewoon alles. Daar gaat mijn entree aan het avondbuffet. Weer alleen gaan slapen... It's a sad sad planet... Al moet wel gezegd: zelfs met die schamele vier zakjes krijgen we de koffer nu probleemloos dicht. En nog waterproof ook! We gooiden zo'n propvol zakje in de douche en zie: alle T-shirts kwamen er kurkdroog uit. Als je met valies en al in het water terecht komt, heb je nadien tenminste nog droge kleren om aan te trekken. Wel niet vergeten dat ook het gewicht onveranderd blijft. Van de toegestane 23 kilo kleren maak je geen hoopje van 11,5 kilo. Deze 'space bag' creëert enkel extra ruimte in de koffer, meer niet.

Eén keer strijken voor dubbel effect

Fast Fit Strijkplankhoes

### Twee zijden tegelijk gestreken

"Fast Fit maakt strijken een kinderspel", zo prijkt op de Blokker-website. "De extra dikke onderlaag reflecteert de warmte, zodat u beide zijden tegelijkertijd strijkt. Hierdoor wordt strijken eenvoudiger."

KLOPTA KOBE? BWA...

"Krék hetzelfde effect als bij gewone hoes"

Het is niet mijn habitat: die kleine ruimte achter een strijkplank. Wat mogelijk verklaart waarom het me moeite kost om de hoes correct rond de plank te wurmen. Gelukkig gaat het strijken zelf me beter af. Een wit T-shirt komt kreukvrij uit de eenzijdige strijkbeurt, ook de ongestreken achterkant. Dan maar het grove geschut: het meest gekreukte hemd uit de wasmand. Hier kan ik echt niet mee buiten, laat staan een entree maken aan het buffet, waarvoor dank aan die Space Bag To Go. Eerst de mouw: bovenkant gestreken, achterkant

mmmja aanvaardbaar. Alléén, en dat is meteen het 'manco' van deze Fast Fit: krék hetzelfde resultaat bij T-shirt en hemd kreeg ik ook bij een gewone strijkdoek, zolang mijn ijzer maar heet genoeg was. Met een heet ijzer moet je trouwens opletten bij de Fast Fit, dan geeft die kleur af!

Opruimer van alle rommel

Sticky Buddy

Van kattenhaar, kruimels tot zelfs paperclips en rosse centjes... met één eenvoudige rolbeweging ruimt de Sticky Buddy - Plakkerig Vriendje, wát een naam! - al dat vuil op, om die vervolgens met een al even eenvoudige depbeweging in water direct te lozen. En nadien nog even fanatiek plakkerig te wezen.

KLOPTA KOBE? NEE

**"Dit plakkerig vriendje zwier ik stante pede buiten!"**

Van een product waarvan op YouTube parodie filmpjes circuleren, mag het ergste gevreesd worden. Dat blijkt ook. Net uit zijn doos bevrijd plakt onze buddy stevig door, maar vijf rolbeurten later blijft van die 'zuigkracht' nog weinig over. Wij lieten ons vriendje los op rosse centjes, muesli, paperclips, gemalen koffie en een vieze mix van vuil en haar uit de stofzuigerzak. Alleen met de centjes lukte dat nog, maar bij de rest maakte dit 'toestel' er een rommeltje van. Voor mij is de bestaansreden van de Sticky Buddy een raadsel, een kledingroller, kruimeldief, stofzuiger of je handen doen al die klusjes beter. Ook kwam het borstelgedeelte na een kwartier al los. Dit plakkerig vriendje zwier ik direct buiten! Dat ze bij Carrefour deze rommel durven te verkopen: ik word er kwaad van! 'Gezien op tv' een kwaliteitslabel? Echt niet!