

# **APRILVIS ?**

Op het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw werd de prentbriefkaart uitgevonden. Niet alleen met Nieuwjaar, maar ook ter gelegenheid van 1 april werden er wenskaarten verstuurd.

Wat die allemaal gemeen hadden, was de afbeelding van een vis, soms duidelijk op de voorgrond geplaatst en elders subtiel verstopt.

Liefde was heel vaak het onderwerp, maar ook de actualiteit kwam aan bod.

Zo bevatten dergelijke kaarten tijdens de Eerste Wereldoorlog soms afbeeldingen van een zeppelin in de vorm van een vis.

Op een andere kaart uit die tijd liet een aantal vissers zien wat ze uit de rivier opgevist hadden: vissen met een Pruisische punthelm.

Op de kaart stond ook de tekst: "On les aura !"

Na de oorlog verdween het gebruik van de aprilwenskaart.

**Bron: Drukkerij Strobbe 2015**