

RECHTZETTING VERKOOP GOEDEREN UIT DE RIEMEKERK

Er was inderdaad een zeer ruim aanbod. Toch wil ik hier een aantal zaken rechtzetten !

Wat je op de foto's ziet, zijn verre *van kelken, maar oude vazen*, welke aan de buitenzijde via een chemisch proces een laagje *messing of geel koper* gekregen hebben.

Hetgeen Dhr. Walter De Backer via de krant laat weten, dat hij op een echte "**goudschat**" is terecht gekomen tart alle verbeelding ! De uitspraken van een technisch (gelijkgesteld) ingenieur raken kant noch wal. Door zijn lichtzinnige uitspraken lacht gans Vlaanderen hem vierkant uit !!

De "gouden" kandelaars die hij aankocht, werden via hetzelfde procedé (zoals hierboven reeds aangehaald werd) van een laagje *messing* voorzien. **Mochten dit gouden kandelaars zijn, dan zouden ze primo niet verkocht worden (toch zeker niet via deze weg) en secundo, gouden kandelaars wegen niet enkel veel zwaarder, maar zouden ook nooit aan 80€ verkocht worden.**

Walter, ken jij de goudprijs ?? ik dacht het niet.

Het enige *goud* waar ondergetekende reeds vanaf zijn Eerste communie, tot op heden (50 jaar actief geweest in de kerk) mee geconfronteerd werd, was een *gouden ciborie, vergulde kelken, bijhorend pateen en lepeltje*, welke destijds door familieleden van de pas aangestelde priesters geschonken werden.

Tevens hadden we *één verguld doosje*, dat gebruikt werd om de hostie naar stervende personen te brengen, ze de laatste Sacramenten toe te dienen en te berechten (hedendaags de ziekenzalving). Het mocht zelfs enkel door de pastoor "aangeraakt" worden. Later werd dit doosje ook gebruikt om de zieken en de parochianen die niet meer naar de kerk konden komen, de communie "aan huis" te geven. (Ook geen enkel, hier besproken object was te koop).

Eveneens hadden we *een vergulde monstrans* (niet te koop aangeboden) Ook was een deel van het tabernakel *verguld*. Sommige van de "*ampullen*", welke met wijn (door de misdienaar(s) naar het altaar gebracht werden) waren ook *verguld*. Deze die met water gevuld werden, waren niet verguld.

Wat we ook nog als pronkstuk hadden was *het zilveren wierook stel*. Ik denk dat we hier ver rond zijn wat betreft "**Het gevonden goud**" in de St. Barbara kerk van Rieme.

De zaken, welke *uit puur messing* gemaakt waren, heeft Walter spijtig genoeg niet zien staan, en deze werden wel aan een zeer lage prijs aangeboden !

Verder zou ik willen afsluiten met: geachte heer, Statius, auteur van het krantenartikel, controleer uw bronnen vooraleer je zulke onzin schrijft. (Altijd checken en dubbel checken is en blijft de boodschap).