

## Het Kasteeltje of goed ter looveren

Het "kasteeltje" zoals het in de volksmond genoemd werd is ooit bewoond door de ridders van Steeland (waarschijnlijk waren zij ook de bouwheren.

Het kasteeltje werd jarenlang bewoond door de ouders en voorouders van mijn echtgenote (familie de Scheemaecker)

De muren zijn 70 cm dik en de tralies voor de vensters staan zo dicht bij elkaar dat er zelfs geen kinderhoofd door kan. In de zomer was het binnen lekker fris en in de winter bleef de warmte in de grote leefkamer goed binnen, ook al vroor het de stenen uit de grond.

Binnenin was er een verborgen kamer die tijdens de oorlog twee Duitse soldaten verborgen hield. Na de oorlog werden de bewoners rijkelijk vergoed (De Duitsers waren van goede kom-af en waarschijnlijk ook van adel.

Er was eveneens een ondergrondse tunnel gegraven vanuit het kasteeltje naar de kerk van Assenede. Tijdens de aanleg van de N49 kwamen hierdoor delen aan het licht. De tunnel is wegens instortingsgevaar en stabilisatie problemen gedicht.

De spreuk boven de inrijpoort is nu onleesbaar geworden. Toen wij huwden zijn al onze trouw foto's in de buurt van het kasteeltje genomen. Toen (in 1981) kon je nog een deel van de spreuk lezen "O VOT VOT VUSTON" dit is wat er overblijft van de originele spreuk "Quod videro vis esto". na overleving werd ons verteld dat de spreuk wil zeggen "Weesh wat ghy schynen wilt"

De versterkte hoeve is nu (waarschijnlijk) beschermd, doch in volledig verval.

Ik voer reeds jaren onder mijn handtekening de originele spreuk O VOT VOT VUSTON zodat deze voor het nageslacht bewaard blijft. Doch heb ze nu vervangen door de oorspronkelijke Quod videro vis esto.

Op een van mijn vroegere bezoeken zou men mij de toegang tot de "geheime kamer" laten zien, zodat ik deze op de gevoelige plaat kon vastleggen, doch op dit moment kwam grootmoeder de leefruimte binnen en van enig bezoek aan deze kamer was er op slag geen sprake meer van.

Het kasteeltje is een tijd bewoond door een Nederlands echtpaar, waarschijnlijk de laatste bewoners. Misschien hebben zij de verborgen kamer ooit ontdekt ?

zo dit als aanvulling op de reeds geplaatste tekst.

Ooit schreef Broeder Leopold in zijn beroemde "KLOK" een gans artikel over het goed. Ik moet die nog ergens liggen hebben, maar vind ze niet direct terug.

Ryckaert Patrick 0479 74 29 11