

# DE BELLEMAN VAN ASSENEDE



## Wat?

De Belleman is de naam van het gemeentelijk infoblad. Het is een maandelijks uitgave (behalve tijdens de zomermaanden) van 16 pagina's in kleur met binnenin een activiteitenkalender die meegeniet is in het geheel. De Belleman verzamelt allerlei informatie, vooral gemeentelijke informatie, die nuttig kan zijn voor onze inwoners. Het gemeentelijk infoblad wordt huis aan huis verspreid in Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo.

## Hoe iets publiceren?

Wil je iets publiceren in De Belleman dan wordt dit via de communicatieambtenaar voorgelegd aan het Schepencollege. Belangrijk hierbij is dat je rekening houdt met de vooropgestelde deadlines. Normaliter dienen de teksten (met beeldmateriaal!) in het begin van de maand binnen te zijn voor de editie die op het eind van de maand in de bus valt. Bijvoorbeeld: de editie voor mei 2012 wordt eind april verspreid. De teksten en het beeldmateriaal hiervoor moeten binnen zijn tegen 2 april.

Via <http://www.debellemanonline.be> kan u altijd de laatste editie, maar ook alle vorige edities van de Belleman, lezen. Op uw pc, tablet of smartphone!

## Op stap met Jan de Belleman

- zondag 14 juni 2009
- in [Goed Volk](#)
- Auteur: Emiel Tack

ASSENEDE - Lut Pauwels, de dame die ons wekelijks van heel wat mooi digitaal werk laat genieten, is onlangs op stap geweest met Jan de Belleman. De Assenede "omroeper" steekt in een mooi nieuw pakje. Reden genoeg voor Lut om haar verhaal te doen. Klik snel door via de titel.

'De Assenede digitale fotoclub heeft de eer gehad een fotoreportage te maken rond de Belleman' vertelt Lut Pauwels. 'Hij heeft een nieuw uniform en uiteraard willen we dat wereldkundig maken. We bezochten alle mooie plekjes die Assenede rijk is en amuseerden ons rot want Jan is niet alleen uitermate fotogeniek maar ook een rasverteller.



In een paar uur tijd overliepen we de geschiedenis van onze gemeente: de kerkpui, de schandpaal, de waterpomp, de villa Van Hoorebeke waar de kanonskogel die de snode Nederlanders op ons afschoten, werd ingemetseld. We hebben ze toen goed liggen gehad. De Hollanders wilden Assenede aanvallen maar er was hulp op komst uit Frankrijk. Die mannen namen echter hun tijd. Om de indruk te wekken dat ze al gearriveerd waren reed de sjampetter naar de Staak en blies daar de Marseillaise op zijn trompet. De Hollandse broekschijters durfden daarna geen voet meer op Assenede bodem zetten.

Na de nodige pintjes - want fotograferen is een zeer dorstige bedoening - trokken we huiswaarts. Moe maar tevreden over de mooie namiddag.