

## Biermuseum lukt 150.000 bezoekers



Remi Dhaene aan zijn rekken met 7.700 verschillende flesjes en blikjes bier en in zijn hand het Beremietje, zijn eigen bier dat in Oosteeklo wordt gebrouwen.

Foto JSA

### ERTVELDE

Het Biermuseum van Remi Dhaene in de Kuipstraat in Ertvelde heeft de kaap van 150.000 bezoekers gehaald. Wat in 1992 begon als een eenvoudige hobby, is uitgegroeid tot een populaire toeristische attractie. En ook al is Remi ondertussen 74, aan stoppen denkt de man nog lang niet.

JOERI SEYMORTIER

Het was 1992 toen Remi en zijn inmiddels overleden vrouw Berenice Demaret de steriliseerbokalen en speelruimtes in hun grote kelder verwisselden voor een assortiment bieren. Al snel kwamen naast de flesjes bier ook café-attributen, bierglazen, bieretiketten, bierviltjes, promoborden van brouwerijen, asbakken en dienbladen te staan. Na 23 jaar is de oogst aanzienlijk: er staan 7.700 verschillende volle bierflesjes en -blikjes en 8.000 verschillende bierglazen. Aan het plafond hangt het vol met dienbladen en er staan ook nog eens honderden gadgets tentoongesteld.

### Chinezen

De 150.000 toeristen die er al over

de vloer kwamen, kwamen uit 64 verschillende landen. "Op de kaart aan de ingang kan je zien van waar de bezoekers allemaal gekomen zijn", zegt Remi trots. "Dat gaat van Rusland, over Amerika, tot Nepal en Japan. Met de toeristen uit China en Korea hebben we eigenlijk het meeste 'last'. Zij kunnen echt niet tegen alcohol. Als ze hier één zwaar biertje drinken, vallen hun ogen letterlijk dicht. Ik zeg dan altijd dat ik ze ga meenemen naar Sluis, want dat hun ogen daar wel weer zullen open gaan (lacht). Gelukkig begrijpen ze mij op zo'n momenten niet. Want ik ken echt niets van talen. Alleen het Ertvelds heb ik goed onder de knie", zegt Remi.

### Biermand

Het verhaal van het Biermuseum begon eigenlijk al in de jaren tachtig. "Ik kreeg toen voor mijn verjaardag een biermand cadeau", vertelt Remi. "Mijn vrouw en ik vonden die zo mooi dat we de bieren nooit hebben durven uitdrinken. We wilden liever naar de mooie mand kijken. Zo is onze liefde voor bierflesjes gegroeid. We zijn op zoek gegaan naar zoveel mogelijk verschillende flesjes. Ook vrienden brachten stevast bier mee vanop hun verre reizen. Het gebeurde vaak dat we 's ochtend opstonden en dat er een nieuwe fles of een bierglas aan onze deur stond."

Om hun groeiende collectie kwijt te geraken, begonnen Remi en Berenice hun kelder her in te richten. "Onze kelder was vroeger in vier stukken verdeeld. Eerst hebben we de speelkamer van de kinderen ingericht met onze flessen bier. Dan kwam het tweede deel erbij waar mijn vrouw haar ingelegde groenten bewaarde. Uiteindelijk heb ik ook mijn werkplaats opgegeven om er het Biermuseum van te maken."

### Beremietje

"Welk bier ik zelf het liefst drink? Het Beremietje natuurlijk. Dat is ons eigen bier dat hier in Oosteeklo gebrouwen wordt. De naam is een samensmelting van mijn naam en die van mijn vrouw. Wat ik niet graag drink? Bier zonder alcohol. Want dat is zoals een beha aan een waslijn: het beste is eruit gehaald", schaterlacht Remi.

Dit weekend viert het Biermuseum zijn 150.000ste bezoeker. Vrijdagavond is er een receptie, zaterdagavond een optreden van The Inspirations, zondag een schieting en maandag een gaaibolling. Aan de toekomst wil Remi zelf nog niet te veel denken. "De gezondheid wil niet altijd meer mee en ik heb net een nieuwe knie gekregen. Maar ik denk niet aan stoppen. Ik hoop vooral dat mijn collectie ook na mij bewaard zal blijven. Mijn kinderen zullen mij wellicht niet opvolgen. Maar hopelijk is er wel iemand anders die deze unieke verzameling blijft koesteren", zegt Remi.