

# **BEZOEK HET TOREKEN**

De relatie tussen Gent en de Bourgondische hertogen is niet altijd even rooskleurig. Toch is de 15de eeuw een ongeziene bloeiperiode van de kunsten in de stad. Hiervan getuigen nog steeds heel wat gebouwen zoals het Groot Vleeshuis, Het Toreken, de Lakenhalle. Om het wereldvermaarde Lam Gods van de gebroeders Van Eyck niet te vergeten. Een historische wandeling met bezoek aan het Toreken.



**Bron: Vormingplus Volkshogeschool Gent – Eeklo jaargang 12, nummer 2**