

RIEME, “ZWART” – “WIT” EN OORLOGSCOMITE

Er is heel wat info te vinden over collaboratie, de “witte- en de zwarte” brigade, behalve als men deze items zoekt voor Ertvelde en Rieme.

Daar zijn nergens nog sporen van te vinden. Er moet hier dus een invloedrijke persoon geweest zijn, die het voor mekaar kreeg, alle sporen uit te wissen.

Ik zal deze items, alhoewel ze door meerdere personen, als waar en echt aangebracht zijn, enkel vermelden onder “**VERHALEN VAN**”.

Feit, is zeker dat de schoonbroer van mijn grootvader, Theo Van Acker, bijgenaamd “den draaier”, die café hield en tevens een winkel had in vuren (stoven) en alle bijhorende artikels, zoals kachelpijpen enz., bij de “zwarte” was. Hij woonde aan de Riemsesteenweg, niet ver van de spoorweg. Op het einde van WO 2 werd zijn ganse gevel van het pand met “swastika’s (hakenkruisen) beklad. Welke functie hij bij de “zwarte” had, is niet meer zo duidelijk.

Ook wordt er, behalve de vermeldingen in het archief van de familie Martens – Vereecke, nog naar andere personen verwezen. Steeds weer duikt de naam op van een **kruideniersfamilie** in Rieme, die zeer sterke banden zou gehad hebben met de Duitsers en tevens “de zwarten”. Er zou op grote schaal “gefoefeld” zijn met rantsoenerings bonnen enz. Gans Rieme was plat gebombardeerd, doch, de kruidenierszaak kreeg zeer snel een nieuw onderkomen in de Lindenlaan in Ertvelde. Andere Riemse winkeliers moesten maar zien hun plan te trekken !

Ook is er sprake van een **smid**, in Ertvelde die, om aan de vernederingen en de processen na de oorlog te ontsnappen, via de toenmalige pastoor een “vrijgeleide” kreeg. Als dank schonk hij nieuwe, gesmede deuren voor de “Stoepe kapel”.

Ook het **oorlogscomit  van Rieme** zou zich financieel verrijkt hebben met het “oorlogsgeld” dat door Brussel werd toegekend. Jaren na de oorlog schonk   n lid, een bijkomende klok voor de kerk van Rieme. Hij werd hiervoor geprezen en “in de bloemetjes” gezet. Markant feit, een van zijn dochters was de laatste, die in de kerk van Rieme haar uitvaart kreeg. Nadien werd de kerk definitief halverwege 2013, gesloten. Hiermee is er tevens rust gekomen in de aloude vete tussen Ertvelde en Rieme (Rieme was een parochie van Ertvelde, en in de kerktoren van Ertvelde hangen er slechts twee klokken, in Rieme daarentegen had men 3 klokken (tot grote spijt voor wie het benijdt).

WORDT VERVOLGD