

# ZES DUITSE KRIJGSGEVANGENEN

## Desteldonk - Mendonk

### 47. Zes Duitsers krijgsgevangen



105. Het Spanjeveer waar de vijf Duitsers enige voorsprong hadden op René Buysse

We bevinden ons op 4 september 1944. Men kon wapens verkrijgen te Sint-Kruis-Winkel om het regionaal verzet te bewapenen.

Drie verzetsleden van Desteldonk, namelijk Buysse René, Hoeckman Marcel en Heye Michel, reden met hun fiets richting Mendonk. Daar kwamen hen vijf Duitsers tegemoet: 2 te voet en 3 per fiets. De groep verzetsleden werd staande gehouden en 2 onder hen dienden hun fiets af te staan voor de Duitsers die te voet waren. Een fiets was op dat moment een belangrijk vervoermiddel, daar er gebrek aan brandstof

heerste. De verzetsleden wilden daarom kost wat kost hun rijwiel terug.

De Duitsers vertrokken allen richting Moervaart om zich te laten overzetten met het veer. De derde man van het Desteldonks verzet, Buysse René, volgde de vijf Duitsers en nam de volgende overtocht met de veerpond. De soldaten reden langs het Spaans veer richting Sint-Kruis-Winkel. René reed vlugger dan de vijf Duitsers en nam een kortere route, via wegels, om zo als eerste in de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel aan te komen.



106. Op deze hoek konden twee van de drie weerstanders hun fiets afgeven aan de Duitsers

Hij stopte bij een verzetslid van de regio, waar op dat ogenblik nog twee verzetslieden aanwezig waren. Met vier verzetsleden stelden zij zich op rond het oud gemeentehuis, de vrijheidsboom en het nieuw gemeentehuis in opbouw. De vier ervaren verzetsleden, Buysse René, De Baets George, Van Acker Arthur en Sloock Frans wachtten gewapenderhand de Duitsers op. De vijf soldaten kwamen niets vermoedend aangereden in het centrum van Sint-Kruis-Winkel. Tegen de onverwachte aanval kon geen weerstand geboden worden. Allen werden ontwapend, gevangen genomen en opgesloten in de kelder van het in opbouw zijnde nieuw gemeentehuis. Deze kelder stond gevuld met 15 à 20 cm water. Daarom plaatsten de verzetslieden houten bakken, zodat de krijgsgevangenen niet in het water zaten.

De volgende morgen kwam er een zesde Duitse gevangene bij, afkomstig van Terdonk. Het was een soldaat, die zich 's morgens wilde scheren. Hij liet daarbij zijn geweer tegen de muur staan. De lokale bevolking verwittigde het verzet, die hem verraste tijdens het scheren. Nog niet geheel geschoren mocht hij het gezelschap houden van de vijf eerder gevangen genomen Duitsers.

Dat het nemen van krijgsgevangenen niet onopgemerkt bleef, zal blijken uit de gebeurtenissen in de daaropvolgende dagen.

105. Uit verzameling Van Coillie-D'Hondt  
106. Uit verzameling Van Coillie-D'Hondt