

WO2 VLUCHT MET REDDINGSBOOT “ZEEMANSHOOP I”

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen; 14 mei 2015 is het 75 jaar geleden dat vier studenten en 42 passagiers, meest Joden, met de reddingboot ‘**Zeemanshoop I**’ vanuit Scheveningen naar Engeland vluchtten. De boot werd door een paar studenten ‘gestolen’, liever gezegd ‘georganiseerd’ voor het goede doel.



De ‘**Zeemanshoop I**’ kreeg in 1938 grote bekendheid toen zij negen opvarenden van de logger ‘**Maarten Sch. 102**’ redde. Tot 1976 deed zij op verschillende stations van de KNZHRM dienst, werd verkocht en als recreatievaartuig verbouwd. Binnenkort wordt de ‘**Zeemanshoop**’ in de oorspronkelijke staat teruggebracht.

Foto’s: archief KNRM en Dick Overduin