

TOESPRAAK VAN DE BURGEMEESTER VAN SINT – LAUREINS op 11 nov. 2013

Beste vrienden, landgenoten,

De eerste wereldoorlog , tussen 1914 en 1918, wijzigde grondig de geschiedenis van ons land en van de hele wereld . Meer dan welke oorlog ook, leeft '14 '18 in de herinnering voort als het ultieme voorbeeld van een onevenwicht tussen inzet en kosten . Het is de oorlog van de opgeofferde generatie , opgeofferd voor iets dat achteraf nietmeer zo goed te achterhalen is .

Nadat de Oostenrijks - Hongaarse heerser Franz-Ferdinand was vermoord, zocht Duitsland een reden om brand te stichten in Europa. Om Frankrijk aan te vallen walste de Duitse pletwals die hun leger was over het Belgische grondgebied en zaaide er dood en vernieling . Zij hadden er niet op gerekend dat de Belgen vier jaar lang stand zouden houden achter de IJzer . Belgie speelde dus een belangrijke rol in deze oorlog , alhoewel ze oorspronkelijk neutraal wensten te blijven .

Onze soldaten boden moedig weerstand bij de Duitse invasie . "Poor little Belgium" had de bewondering van de hele wereld verdiend . Nadat ze zich in hun stellingen achter de IJzer hadden teruggetrokken , bleven ze vier jaar lang strijden in modder en slijk, in mensonwaardige omstandigheden . In het niemandsland tussen de vijandige stellingen groeide alleen nog de klaproos, en dat werd later het symbool van de "grote oorlog" .

Op 11 november 1918 zwegen de kanonnen, en was de wapenstilstand getekend . Meer dan 9 miljoen mensen hadden het leven gelaten .

Vandaag herdenken we diegenen die in beide wereldoorlogen ervoor zorgden dat ons land het onze bleef .

Vandaag herdenken we de dappere soldaten die sneuvelden in de strijd , de vaders en de zonen die nietmeer thuis kwamen .

Vandaag herdenken we de weerstanders en hulpvaardige burgers, mannen,vrouwen en soms kinderen die door hun stille werk en op gevaar van hun leven, het de agressor moeilijk maakten .

Vandaag herdenken we de ouderen , vrouwen en kinderen, die lijdzaam moesten toezien hoe hun wereld aan flarden werd geschoten .

Vandaag herdenken we de gedeporteerden die in nazi-vernietigingskampen de ondenkbaarste martelingen ondergingen , en zij die daar op gruwelijke wijze het leven lieten .

Al deze mensen zorgden ervoor dat deze toestanden tot het verleden behoren, zij zorgden ervoor dat wij het zo goed kunnen hebben . We moeten de herinnering aan de gruwelen van de oorlog levendig houden , dat zijn we aan al deze mensen verschuldigd .

Ook daarom geven we deze boodschap door aan onze jeugd .

Daarom ook plantten we de vrijheidsboom , met de absolute belofte hem te verzorgen, opdat de herinnering niet kan verloren gaan . Hij is het symbool van de vrede, van de vrijheid .

Wij moeten ervoor zorgen dat problemen worden opgelost via dialoog, niet door kanongebulder of raketten . Want , in een oorlog zijn geen winnaars, alleen verliezers .

Laat ons ook moedig een einde toeroepen aan het zinloos geweld , dat vandaag hier en daar de kop opsteekt. We moeten ervoor zorgen dat mensen nietmeer gehaat worden omwille van hun uitzicht, omwille van hun godsdienst, omwille van hun geaardheid , omwille van hun overtuiging . Er is plaats op deze aarde voor iedereen .

John Lennon zong het zo mooi in een lied , All we are saying is , give peace a chance . Wij brengen zijn boodschap over in onze eigen talen ; Nie wieder krieg, Plus jamais de la guerre, Nooit meer oorlog .

Franki Van de Moere
burgemeester Sint-Laureins