

Stad herdenkt 75 jaar Meidagen 1940



Het Deinse stadsbestuur met gedeputeerde Alexander Vercamer, Luc bauters, David Vanhee, Jozef Verheye, Willy De Ketelaere, Martine Pieteraerens en Cindy Vanden Heede bij het informatiebord aan de Sint-Bartholomeuskerk met daarop de slachtoffers van de Meidagen 1940.
Anthony Statius



Deze tegel duidt een belangrijke plek langs de route aan.
Anthony Statius

VINKT/MEIGEM

Het is deze maand 75 jaar geleden dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in Vinkt, Meigem en Deinze 140 inwoners werden geëxecuteerd. Om deze gruweldagen te herdenken, is er nu een nieuw wandelpad en een nieuwe fietsroute. De provincie wijdt ook de derde editie van haar reeks 'Erfgoedsprokkels' aan dit thema.

ANTHONY STATIUS

De initiatieven voor de herdenking van de Meidagen 1940 in Vinkt, Meigem en Deinze zijn het resultaat van een samenwerking

tussen de stad Deinze, de Erfgoedcel Leie-Schelde, Toerisme Oost-Vlaanderen, de vzw Vinkt mei 1940 en de provincie Oost-Vlaanderen. Gedeputeerde Alexander Vercamer, die zelf opgroeide in Vinkt, kwam gisteren de nieuwe reeks 'Erfgoedsprokkels' voorstellen. Deze publicaties van de provincie belichten telkens een andere thema en voor de derde editie werden de Meidagen 1940 in Vinkt gekozen.

Brochure

"Een 'Erfgoedsprokkel' is een brochure van maximaal zestien pagina's", zegt Vercamer. "Ze zijn voorzien van een plattegrond of wandelparcours met interessante weetjes. Voor de derde brochure kozen we voor twee onderwerpen die aansluiten bij de 75ste verjaardag van de start van Wereldoorlog II. Het gaat om het executieoord van Rieme-Oostakker en het dorpje Vinkt. Ik werd van kindsbeen af geconfronteerd met de verschrikkelijke verhalen die hier plaatsvonden. In het boekje willen we materieel erfgoed zoals de executiemuur De Laere koppelen aan immaterieel erfgoed, zijnde verhalen en herinneringen. Het is de eerste Erfgoedsprokkel die een echte toeristische route beschrijft, namelijk een korte wandeltocht door Vinkt en een langere fietstocht die vier hoofdpunten van die sombere tijden met elkaar verbindt."

"De dorpswandeling in Vinkt is aangeduid met bronzen nagels in het voetpad", zegt schepen van Erfgoed Rutger De Reu (CD&V). "De tien historische plaatsen zijn gemarkeerd met een herkenbare tegel. Zo is er een stopplaats aan de reflectieruimte en de executiemuren aan het klooster, aan de pastorie en de bekende muur De Laere. Verder vind je ook een tegel aan het Martelarenplein,

de Sint-Bartholomeuskerk, de kuikenboerderij, een voorlopig massagraf, het kerkhof en de muur der getuigenissen. Verder kan je ook een fietslus volgen via het fietsknooppuntennetwerk. Langs deze route vind je informatieborden aan de Kruiswege, aan de Sint-Niklaaskerk in Meigem en het Kongoplein in Deinze. In Vinkt staat een speciaal bord met een eerbetoon aan alle slachtoffers. Met deze wandel- en fietsroute kunnen we de Reflectieruimte nu ook fysiek verbinden met de oorlogslocaties."

Plechtigheid

Op zondag 31 mei vindt er nog een herdenkingsplechtigheid plaats. Om 14.30 uur is er eerst een gebedsdienst in de Sint-Bartholomeuskerk en daarna worden bloemen neergelegd aan het monument en de muur der getuigenissen. De erfgoedsprokkels zijn gratis verkrijgbaar in de Reflectieruimte in Vinkt en het toeristisch kantoor in Deinze. Ze kunnen vanaf juni ook gedownload worden via de site www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

WOENSDAG 24 JUNI

LOEPIE *Pool Party*

