

# **NSB HUISFOTOGRAAF EDDY VAN HECKE IS VAN ONS HEENGEGAAN**

## **MALDEGEM**

Toen we vernamen dat Eddy Van Hecke, onze secretaris, van ons was heengegaan, overviel de droeve mare, als een donderslag bij klaarlichte dag.

Eddy, gekend met joviale lach en vriendelijkheid, laat een leemte na in de Oud-Strijderskringen.

Groot was zijn voornemen, het bewerkstelligen een vast jeugdbelang onder het vaandel te krijgen. In de hem opgedragen taak als secretaris, zag hij een wending om vaderlandsliefde met de vlam van de herdenking, vurig te combineren - wat deels gelukt mag worden genoemd.

Eddy liet geen kans ontglippen, om langs fotoreportages de geest visueel te laden met plechtigheden en ceremonies; aanwezigheden op Nationaal vlak; gewest-; statutaire- en lokale vergaderingen stonden altijd primair vermeld in zijn agenda.....

.....De mens schikt, doch de natuur beslist. Een ziekte waartegen een broos gestel, niet opgewassen bleek, heeft hem uiteindelijk aan ons ontrukkt....

De verslagenheid, de pijn, heeft verwerkingstijd nodig, tijd om de lege plaats te aanvaarden. Maar in zijn voetsporen zullen we trachten, op dezelfde fundamenten, het grote ideaal verder uit te bouwen.

Veel sterkte Christa, kinderen en kleinkinderen. Eddy 's offer is niet tevergeefs geweest, maar heeft liefde en warmte, in veel sympathisantenhartes beroerd.

Eddy, rust zacht. We vergeten je niet.

*Namens het bestuur NSB Maldegem,  
De Voorzitter, Robert Raemdn*

**BRON: NSB Strijdersblad 97<sup>e</sup> jaargang Nr 3 april – mei 2015**