

# *Motorsleepboot Amicitia herrijst*

Tijdens een inspectie van de pijlers van de Rotterdamse Koninginnebrug in 2002, vonden duikers het wrak van een sleepbootje.



Roestig maar nog vrij gaaf kwam de Amicitia in 2002 na 60 jaar weer boven water.

Het bleek de Amicitia te zijn, die in 1942 waarschijnlijk door de kapitein-eigenaar tot zinken was gebracht om te voorkomen dat ze in handen zou vallen van de Duitsers.

**Bron: Schuttevaer 26 nov 2014**