

MOLENS EEN DOORN IN HET OOG VAN DE DUITSERS

Bij de talloze beschietingen en bombardementen werden de molens niet ontzien. Sterker nog, de legers aan beide kanten hadden een speciale belangstelling voor deze maalwerktuigen. Molens werden uit de weg geruimd omdat ze een strategisch doelwit hadden. Ze waren met het oog op de windvang immers hoog gelegen en vormden dus een ideale uitkijkpost voor de vijand. In andere gevallen vormde de molen een geliefkoosd mikpunt voor de artillerie van de tegenstander. Niet voor niets stonden ze dus aangeduid op militaire stafkaarten. Nadat een molen was verwoest, werd het puin of de molenwal dikwijls nog gebruikt om versterkingen of schuilplaatsen aan te leggen. Sommige molens werden door de Duitsers als waarnemingspost (Beobachtungsmühle) ingericht. De kap van sommige standaardmolens werd dan uitgebreid tot een observatiehut en geschutskoepel.

Aalter

Op de grens tussen

Poeke en Kanegem staat de Artemeersmolen. Het is een ronde, stenen korenwindmolen die in 1810 gebouwd werd op een opgeworpen molenberg. In oktober 1918 kreeg de molen het zwaar te verduren toen terugtrekkende Duitse troepen hem erg beschadigden.

Assenede

In Boekhoute

werd de molen, die zich op het kruispunt Noordstraat en Graafjanstraat bevond, als tweede observatiepunt ingericht door de Duitsers.

Eeklo

Twee windmolens uit de Molenstraat in Eeklo werden volledig ontmanteld en afgetakeld door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Maldegem

De molen van Balgerhoeke werd in oktober 1918 kapotgeschoten en nooit meer hersteld. Hij was eigendom van de familie Tytgadt.

Zomergem

De Korteboekmolen in Zomergem (genoemd naar de plaatsnaam Korteboeken) werd voor 1775 opgericht als een staakmolen. De molen werd in 1854 herbouwd als een stenen bergmolen. De molen kreeg na 1918 een kapelletje aan de straat (voor het molenhuis) omdat hij de Eerste Wereldoorlog had overleefd. De molen in Zomergem in de Molenstraat ging ten onder tijdens de Eerste Wereldoorlog en werd niet meer heropgebouwd.

Een treurig verhaal rest ons over de molen uit de Kruisstraat in

Zomergem

Het malen was tijdens de Eerste Wereldoorlog verboden, of mocht slechts onder strikte controle. De molenaar kon dit niet aan en zag zijn molen met zo veel hartenpijn verkrotten, dat hij zich verhing in de molen. In 1919 werd de houten reus

volledig gesloopt. De korenwindmolen die op het kruispunt stond van Daelmen en Meirlaere in Ronsele werd tijdens de Eerste Wereldoorlog stilgelegd. De Duitsers gebruikten de molen als uitkijkpost en dit betekende meteen het einde van de windreus. Sommige bronnen melden dat het Belgische leger de molen in brand schoot bij de aftocht van de Duitsers in 1918, anderen beweren dat de Duitsers zelf de molen gedynamiteerd hebben. Hij werd in elk geval niet meer heropgebouwd.

Bron: Comeet