

# MN 7

Deze titel zal je misschien weinig zeggen. Het is nochtans een (oud) roepnummer. MN7 is de call van het militaire zend- en ontvangststation dat van 1915 tot 1919 werkzaam was vanuit de Belgische enclave in Nederland, Baarle-Hertog.

Over de geschiedenis van dit station is in april 2010 een fraai boekje uitgegeven (uitverkocht), van de hand van **Jacques Boone**. Dit zeer interessante werk is uitgegeven door 'Van Wirs' het driemaandelijks tijdschrift van de heemkundekring "Amalia van Solms" van Baarle-Hertog-Nassau, als een extra editie. Mede op onze vraag is de auteur bereid gevonden dit werk nu (juli 2014) te laten herdrukken.



**Jacques Boone** is de zoon van Joseph Boone, die het station heeft geleid, nadat het was opgericht door Paul Goldschmidt.

Het –zo goed als clandestien gebouwd- station werd beschermd door de omringende Nederlandse gebieden. De Duitsers konden er dus niet aan gezien de neutraliteit van Nederland. Meer over geschiedenis en werking moet je zelf maar ontdekken.

Het boekje telt 130 bladzijden en is prachtig gedrukt op kwaliteits glanspapier en het bevat zeer vele afbeeldingen, foto's en documenten. Dit fraaie werkje kunnen wij alleen maar aanbevelen, mede omwille van zijn historische waarde in deze periode van herdenkingen aan Wereldoorlog I.

Je kan het bestellen bij de auteur, Jacques Boone, [jacques.boone@telenet.be](mailto:jacques.boone@telenet.be). De (zeer lage) kostprijs is vastgesteld op €5,00 plus verzendingskosten (€3,50).

**Bron: VRA RAM sep. 2014**