

# ***KUHLMANN: AANVULLING***

Beste Patrick,

Mijn vader heeft bij Kuhlmann gewerkt vanaf 1946 maar is nu reeds overleden. Ik heb contact gezocht met een collega van hem (nu ook al midden tachtig) en kreeg het volgende bericht:

Ik ben bij Kuhlman begonnen op 1 oktober 1943, in volle oorlog. De toenmalige directeur was dhr Devis en die is daar de hele oorlog gebleven.

Ik herinner me wel dat er gezegd werd dat hij bij het verzet was ,gefluisterd! De regel om te overleven was:horen,zien en zwijgen. Ge wist nooit of ge met een witte of met een zwarte te doen had.

Devis was zeker een sociaal mens want de hele oorlog is er een soepbedeling geweest,kregen we voedselpakketten en cokes, hij werd gewaardeerd.

Er werkten daar toenmalig 2500 mensen, maar of er joden bij waren weet ik niet (we wisten ook niets van de uitroeingskampen)

Na de oorlog zijn er wel verscheidene joodse ingenieurs gekomen ,zoals Guleac, Tsijnsberg, Daniël enz....

Ps:ik verdiende toen 2,40 frank per/uur !

**Bron:** Andra Molema