

JULIAAN VANDEPITTE

Bron: TLS

Juliaan Vandepitte is bij mijn weten de enige Vlaamse radiopionier die een plein met een herdenkingsmonument kreeg. Hierbij enkele foto's die ik er onlangs maakte.





Een korte schets van de levensweg van deze radiopionier:

- zoon van spoorwegchef station Lissewege (Zuienkerke)
- opleiding radio-elektriciteit aan de Stedelijke Nijverheidsschool van Brugge
- frontsoldaat klasse 14
- na kwetsuur, opleider TSF achter het front in Calais
- bediende bij de spoorwegen in het station Rabot te Gent
- oprichter en hoofdredacteur van het tijdschrift Radio in 1923, gevestigd in de Gildestraat te Gent, gedrukt bij Erasmus te Ledeberg
- Juliaan was de promotor voor de oprichting van de Vlaamse Radio Bond . Door zijn overlijden in 1928 zou hij de effectieve oprichting te Gent in september 1929 niet meer meemaken.
- zijn jongere broer Karel stond in voor de zakelijke kant van het tijdschrift. Was later één van de oprichters van de Gentse Middenstandsradio.
- had een oudere broer, Robert, brancardier aan het IJzerfront en op paasavond 30 maart 1918 tot priester gewijd als Pater Leopold, een karmeliet. Nauw betrokken tijdens de oorlog bij de Frontbeweging. Hij schreef doorgaans de hoofdartikels in Radio.
- de gebroeders Vandepitte experimenteerden reeds van voor 1927 met Radio Kortrijk, opgesteld te Vichte. Later in 1934, groeide uit privé initiatief de West-Vlaamse Radio Omroep (na WO2 overgenomen door het N.I.R.). Zijn jongste broer Karel zou er directeur worden. Verzetsman tijdens WO2.

73 – Erik ON4LP