

# ***IN DE BEGINMAANDEN VAN DE EERSTE WERELDOORLOG***

In de beginmaanden van de Eerste Wereldoorlog liep het Belgische veldleger gekleed in een mengelmoes van kledingstukken in alle soorten en kleuren, meestal tot op de draad versleten.

In navolging van de andere oorlogvoerende landen werd vanaf mei 1915 het kaki-uniform geleidelijk ingevoerd.

De eenheden die werden afgelost in de eerste lijn moesten het wel inwisselen voor een oud model...

Tegen eind 1916 was het dragen van het kaki-uniform veralgemeend.

***Bron: Drukkerij Strobbe***