

IN BLIKKEN EN FLESSEN

In blikken en flessen, die men in de Yzer wierp, stak men berichten of verwensingen gericht aan de Duitsers.

In Vladslo bv., in 1926, vonden frontarbeiders een fles met volgende melding (in 't Frans):

“De marine-fusilliers, verdedigers van de yzeroevers wensen u een goedendag, indien ge Belg, Engelsman of Fransman bent,

En de dood indien ge *boche* zijt (briefje ondertekend en gedateerd op 3 november 1914).

Bron: SiegfriedDebaeke