

## ***HOUT DIEFSTAL DOOR DE INWONERS VAN ASSENEDE***

De Duitsers haalden zowat overal hout weg dat onder meer moest dienen om versperringen op te werpen.

De schaarste aan brandstof in 1917 maakte dat vele inwoners een oogje lieten vallen op de dikke houten versperringen om als hout voor in de kachel te dienen.

Op een bepaalde nacht waren de versperringen verdwenen. De Duitsers straffen de Assenedenaars door geen paspoorten meer af te leveren.

Dit betekende dat het ook niet meer mogelijk was om de grenzen van de gemeenten over te steken. Er werd eveneens een strenge avondklok ingesteld, na 19u mocht niemand meer op straat. Na 6 dagen werd de maatregel versoepeld en kregen dokters, vroedvrouwen, geestelijken en bos- en veldwachters een vrijstelling. Voor de anderen bleef de maatregel een maand van kracht.