

HERDENKINGSPLAAT VAN HET VROEGERE "KUHLMANN"



Toespraak van Kurt Moens n.a.v. de 70- jarige herdenking (op 27 juli 2014) van de bombardementen op Rieme tijdens WO 2

Beste collega's schepenen;

raadsleden uit de gemeente en ocmw-raad;

beste familieleden van de burgerlijke oorlogsslachtoffers;

vertegenwoordigers van de vredelievende verenigingen en organisatoren van het herdenkingscomité.

Welkom aan u allen, aan iedereen die deze herdenking aan de burgerslachtoffers van Rieme tijdens WOII in ere wensen te houden.

Bij 'herdenken' denken we terug aan iets of iemand in het verleden, we brengen het weer in herinnering. Maar 'herdenken' is meer dan denken aan, zich herinneren; herdenken heeft te maken met verleden, heden en toekomst. Herdenken is het weer in het heden halen van wat vroeger gebeurd is, op een dergelijke manier dat het een plaats krijgt in ons leven en in de maatschappij.

Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat onze gemeenschap, ons dorp getroffen werd door een vernietigingsgolf. Het overgrote deel van de mensen die we vandaag herdenken, op 5 na, kwamen om het leven tijdens de zomermaanden van 1944.

In het kader van de vernietiging van Duitse benzinevoorraden werd op **27 juli, vandaag precies dag op dag om 09:00 's morgens**, Rieme gebombardeerd door de Amerikaanse luchtmacht.

Gevolg: 19 doden, verscheidene zwaargewonden en lichtgewonden

7 augustus 13:00 een tweede bombardement: opnieuw 5 slachtoffers en veel schade aan woonhuizen.

18 augustus 13:45: derde bombardement: gevolg 3 doden

18 augustus 23:45 een laatste bombardement: opnieuw 3 doden.

In totaal werden 37 burgers, naast werknemers in de fabrieken, waar we vandaag ook stil bij staan, slachtoffer van deze vernietiging.

Het verdriet van de getroffen families was enorm. En naast het menselijke leed was er ook het materiële leed.

Want het gevolg van de 3000 ton bommen die hier werden gedropt was dat Rieme van de kaart werd geveegd. De heropbouw zou nog jaren duren.

Wereldwijd werden meer dan 70 miljoen mensen gedood tijdens WO II, waarvan 50 miljoen burgerslachtoffers, veelal weerloze vrouwen en kinderen.

Wetende dat ongeveer 20 jaar eerder op het einde van de Eerste Wereldoorlog de roep 'Nooit meer oorlog!' in Europa en de rest van de wereld luid weerklonk stellen wij ons de vraag: leren wij dan niks of te weinig uit de geschiedenis en het verleden?

Want ook vandaag stellen wij vast dat oorlog en geweld de wereld niet uit zijn. En dat terug veel gewone burgers: vaders, moeders, kinderen slachtoffer zijn van deze conflicten.

Denken we maar recentelijk aan het neerhalen van de Boeing boven Oekraïne. De slachtoffers zijn mensen die in de verste verte niks met dat conflict te maken hadden.

Maar ook de verschrikkelijke beelden van het bombardement in Gaza en Israël waar de mensen hun wanhoop uitschreeuwen.

Dit naast de vele andere conflictgebieden die veel minder de media halen.

Vrede en welvaart lijken vanzelfsprekend te zijn in onze directe samenleving. Wij moeten ons echter bewust blijven dat het dankzij de offers uit het verleden is dat wij nu veiligheid en welvaart kennen in ons land en in Europa.

Daarom is het zinvol dat herdenkingen als deze blijven bestaan, niet alleen uit respect voor de slachtoffers uit het verleden, maar ook om slachtoffers te vermijden in de toekomst.

Tot slot wens ik nog iets te zeggen in de hoedanigheid als inwoner van deze parochie.

Ik betreur het dat precies 70 jaar na de feiten voor het eerst geen kerkdienst kan doorgaan, wetende dat net deze kerk het symbool is voor de heropbouw van de Riemse gemeenschap.

Kurt Moens

Voorzitter OCMW Evergem

Schepen van Sociale Zaken

Provincieraadslid Oost-Vlaanderen