

HERDENKING HILAIRE GEMOETS 1941

Hilaire was actief in het verzet.



Op 3 september 2014 herdenken we Hilaire Gemoets. Precies 70 jaren geleden werd hij gefusilleerd te Webbekom. Voor zijn zusters en broers lijkt het nog gisteren.

Het verhaal in grote lijnen:

Het verzetsleven van Hilaire moet van start zijn gegaan in 1941. Eveline en Charel, zijn ouders, maakten zich vaak ongerust over de plotse verdwijningen van Hilaire. Langzaam begonnen ze te vermoeden dat hun zoon bij het verzet was. Hilaire had een goede dekmantel, hij kocht boter en eieren in de boerderijen en verkocht die weer door bij particulieren in Brussel of Leuven. Zo vermenigvuldigde hij zijn contacten. Hij bezat ook een radiozender en stuurde berichten naar Engeland. De meest opvallende en briljante acties waar Hilaire aan meewerkte waren o.a. de sabotage van het treinstation door het uitschakelen van de signalisatiecabine van Diest. De verzetsleden wilden de Duitse treinen, die oorlogsmateriaal uit Duitsland aanvoerden, tegenhouden. Het spoorverkeer bleef lange tijd verlamd en belemmerde de Duitse intenties grondig. In januari 1944 saboteerden ze ook de hoogspanningsmasten, waardoor het de Duitsers onmogelijk werd te communiceren en dat weken lang. De groep van Hilaire zocht onder meer ook onderdak en kleding voor de piloten van neergeschoten vliegtuigen, verborg hen in de streek, hielp hen evacueren. En dan ... op middernacht, 16.7.1944 werd het ouderhuis van Hilaire omsingeld door de zwarte brigade, zoals men ze noemde, de Gestapo of Sicherheitspolizei. Men was op zoek naar Hilaire want zijn naam was ondertussen al gekend bij de vele sabotages. De hel brak los in huis bij het vinden van pamfletten van de weerstand. In plaats van Hilaire namen ze zijn vader mee. Charel werd gedeporteerd naar Buchenwald. Het moet vreselijk zijn geweest maar uiteindelijk keerde hij terug in juli 1945. Hij woog

dan nog amper 40 kilo, met de littekens van hondenbeten op beide bovenbenen. Een oude getekende man. Charel herstelde na een lang verblijf in het ziekenhuis om vervolgens toch de draad terug op te nemen, want het leven zou doorgaan, zonder Hilaire. Want op 3 september, terwijl hij in Buchenwald gevangen zat, werd Hilaire verraden en gefusilleerd voor 500.000 frank. Hilaire's lichaam werd die nacht nog door zijn kameraden opgegraven in Webbekom en werd op vraag van de pastoor in de kerk opgebaard tot de dag van zijn plechtige en uiterst indrukwekkende begrafenis.

Het is de kleinkinderen van Eveline en Charel pas later duidelijker geworden welke de impact hiervan moet geweest

zijn. De hele familie van Hilaire wenst uitdrukkelijk dank te uiten aan alle medewerkers en bestuurders van N.S.B. alsook alle oud-strijders en sympathisanten voor hun ononderbroken inzet en warme aanwezigheid gedurende 70 jaar herdenking van Hilaire en verwelkomen graag iedereen opnieuw op 3 september.

Om 15.00 u start de herdenking in Webbekom en wordt ter plekke het glas geheven op Hilaire. (Samenkomst aan het kruispunt Webbekomstraat/Papenbroekstraat).

Vervolgens wordt de ceremonie verdergezet op het kerkhof te Assent.

Namens de zusters, broers, nichten en neven van Hilaire.

Voor bijkomende informatie: Mevr. Linda Vandermeeren: 0476 94 22 39

BRON: HET NSB STRIJDEBLAD juni & juli 2014