

# Granieten leeuwen komen niet terug

- maandag 28 april 2014, 06u57 (*Het Laatste Nieuws*)
- Auteur: ivh



Een van de twee leeuwen die als wachters aan de ingang van het executieoord van Rieme stonden en nu verplaatst zijn naar Oostakker.

EVERGEM - Kathleen Pisman (Groen) stelde in de jongste raadszitting voor om de granieten leeuwen die van het executieoord van Rieme naar een gelijkaardige site in Oostakker verhuisden, terug naar Rieme te brengen. Ze kreeg echter geen steun van andere fracties.

Aan de ingang van het executieoord, dat zich op het grondgebied van Rieme langs het kanaal Gent-Terneuzen bevond, stonden twee granieten leeuwen. Toen dat domein, waar tijdens WO II, 24 verzetstrijders werden gefusilleerd, verdween omwille van de uitbreiding van de Gentse haven met het Kluizendok, werden de beelden verplaatst naar het executieoord van Oostakker.

‘Als aandenken aan het executieoord werd aan de kerk van Rieme een gedenksteen geplaatst met de namen van de gefusilleerden. Het schepencollege gaf zijn fiat voor het verplaatsen van die steen naar de site met het monument

van de burgerlijke oorlogsslachtoffers. Het zou goed zijn dat ook die leeuwen daar worden geplaatst', meent Pisman.

*Het volleg kranten artikel :*

**ERTVELDE** Aan de ingang van het executieoord, dat zich op het grondgebied van Rieme langs het kanaal Gent-Terneuzen bevond, stonden twee granieten leeuwen. Toen dat domein, waar tijdens WO II 24 verzetstrijders werden gefusilleerd, verdween omwille van de uitbreiding van de Gentse haven met het Kluizendok, werden de beelden verplaatst naar het executieoord van Oostakker.

'Als aandenken aan het executieoord werd aan de kerk van Rieme een gedenksteen geplaatst met de namen van de gefusilleerden. Het schepencollege gaf zijn fiat voor het verplaatsen van die steen naar de site met het monument van de burgerlijke oorlogsslachtoffers. Het zou goed zijn dat ook die leeuwen daar worden geplaatst', meent Pisman.

'Een inwoner van Rieme

diende daarvoor een aanvraag in en kreeg een positief antwoord van het kabinet van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V)', beklemtoonde Pisman.

'De diensten van het Agentschap Natuur en Bos hebben geen bezwaar, maar stelden dat de gemeenteraad daarover moet beslissen', reageerde Schauvliege.

'De leeuwen zijn in 1953 door de NMBS geschonken aan het Herdenkingscomité van het executieoord', weet schepen voor Burgerzaken Arsène Acke (CD&V). 'Voordien stonden ze aan het Noordstation in Brussel. Ze werden in Rieme op Gents grondgebied geplaatst. Bij de opruiming van de herdenkingsplaats werden ze geïntegreerd in het executieoord

van Oostakker. De inwoners van Rieme gingen daarmee akkoord en waren tevreden met een gedenkplaat met de namen van de gefusilleerden', verdedigt Acke.

**”** ARSÈNE ACKE  
Schepen voor  
Burgerzaken

## Ook het Herdenkingscomité van het executieoord vindt de overplaatsing van de beelden zinloos

Hij wees erop dat de leeuwen steeds eigendom waren van het Herdenkingscomité. 'De verplaatsing zou het patrimonium in Oostakker schenden.

Slechts één Riemenaar wil de leeuwen terughalen en drong daarvoor aan bij alle politieke fracties. Ook het Herdenkingscomité vindt de overplaatsing van de beelden zinloos', weet Acke.

'Ze zouden nochtans een mooi geheel vormen met het oorlogsmonument en gedenkteken en dat willen nog meer Riemenaren', probeerde Pisman nog.

'In Rieme ligt niemand wakker van die leeuwen. De site in Oostakker schenden, zou zonde zijn en de leeuwen naast de twee monumenten plaatsen zou in Rieme overdaad zijn', stelde raadslid Luc Uyttendaele (CD&V).

Enkel Groen is voor. SP.A en Open VLD onthielden zich bij de stemming. N-VA, CD&V en Vlaams Belang zijn tegen.

## **NOOT:**

De Burgerlijke Oorlog slachtoffers konden er zelf niet aan doen, dat zij t.g.v. een geallieerde aanval op Rieme binnen een zeer korte tijdspanne de dood vonden. Voor hen is een immens monument opgericht, wat lovenswaardig is.

De Verzetslui, die gedurende de ganse oorlog hun leven op het spel zetten om installaties te saboteren, informatie doorspeelden, die van onschatbare waarde was voor de geallieerden, moesten hun leven bekopen door de dood met de kogel.

Ooit had Rieme een passende gedenkplaats? Het oord der gefusilleerden staalde “de geest” van het verzet uit. Tot het moest wijken voor het groteske Kluizendok. (dat anno 2014, nog steeds hectaren onbebouwde gronden heeft.)

Rieme had niets meer, tot een Riemse familie, samen met Havendienst Gent er voor zorgden dat er een “eenvoudige” gedenksteen naast de kerk van Rieme werd geplaatst. De gedenksteen is reeds geschonden omdat er een paar fouten in gebeiteld werden. De fouten werden hersteld door een opgekleefd plaket op de gedenksteen. Meer is er niet!

Jaarlijks wordt er toch nog, zij het een zeer minimale herdenking aan de “steen” gehouden. Het zou passend zijn, dat deze jaarlijkse herdenking zo uitgebreid wordt, als de plechtigheid aan het Monument van de Burgerlijke Oorlogsslachtoffers. Blijkbaar kan dit niet. Zelfs de namen van de gefusilleerden worden niet afgeroepen. Is dit het respect dat deze mensen verdienen??

Sommigen trekken zich “uit de slag” door te zeggen, dat de Riemenaars maar naar de plechtigheid van het executieoord in Oostakker moeten gaan.

Op termijn wordt (de povere) gedenksteen waarschijnlijk naar de site van de Burgerlijke Oorlogsslachtoffers verplaatst. Er is daar meer dan plaats genoeg, om de gedenksteen te flankeren met de aan Rieme geschonken leeuwen. Dit zou pas een “elan” zijn aan de voor ons terechtgestelden. Ik zou haast gaan denken, dat bepaalde schepenen iets tegen “leeuwen” hebben.

Wij waren zelfs bereid, om op eigen kosten en met passend vervoer de Riemse leeuwen (zonder het executieoord in Oostakker te schenden) terug te halen. Het heeft niet mogen zijn! en ons ongenoegen blijft.