

# **GEDENK**

**Gedenk** de dooden, kind, die vielen op 't gruwelijk veld van eer.

**Gedenk** bij 't bidden steeds hun zielen al knielend voor den Heer.

**Gedenk** de moeders, kind, de weezen, en al het wee doorstaan. Verminkte, blinde, kreupele wrakken, die droef door 't leven gaan.

**Gedenk**, mijn kind, naar boven starend, het Godlijk woord altijd: "O Menschen lief, bemint elkander omdat ge broeders zijt"

**Gedenk!** En bid voor wereldvrede. O! Volg des Heeren leer; Zoo allen dit op aarde deden, er kwam geen oorlog meer !

## ***Jan Remy Alloing, 'Meesteremy'***

*Werd gemobiliseerd op 31 juli 1914, ingedeeld bij de vierde legerdivisie in Namen, gevangengenomen op 24 augustus 1914 in Bioul, verbleef vier jaar als krijgsgevangene in de kampen van Soltau bij Hannover. Kwam op 31 december 1918 met de ziekentrein aan in Luik.*