

# ***GEBEDJE VAN EEN MOEDER***

***Tijdens den oorlog in 1916***

Geheel den nacht, den bangen nacht,

Heb ik, mijn zoon, aan u gedacht.

Opdat uw vader 't niet zou horen,

Om zijne rust toch niet te stooren

Heb ik in mijn kussen diep gebeten,

Alzo gesmoord mijn smarte kreten.

U nooit meer te zien, wat wreede pijn !

Mijn lieve zoon, waar moogt gij zijn ?