

FRANSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATSEN IN DE WESTHOEK



Bloeit de papaver rood...

"In Flanders fields the poppies blow,
between the crosses,
row on row that mark our place",
dicht de Canadese legerarts John McCrae in 1915.

De rode 'poppy' of de papaver, klapproos of kollebloem wordt het symbool van dit onnoemelijke lijden.

Sporen van de oorlog zijn na 100 jaar nog ontelbaar in het landschap aanwezig.

Toen alles aan IJFerden was geschoten en het leven uit het land verdween, bloeide in de lente uit het niets de dood, en kleurden papavers de aarde bloedrood.

Nu nog wordt op werkdagen vanaf de lente tot in de herfst tweemaal per dag in Houthulst door de Ontmijningsdienst oude munitie opgeblazen en liggen duizenden gasgranaten op ontmanteling te wachten. En 14-18-munitie komt steeds opnieuw aan de oppervlakte door akkerbewerking en bouwwerken. Jaarlijks wordt in de Westhoek meer dan 200 ton oude munitie verzameld, waarvan 20 ton verdacht oorlogstuig, lees toxisch. De oorlog blijft eeuwig duren.

Commonwealth War Graves Commission

De "Imperial War Graves Commission" werd gesticht in 1917 en is verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaatsen en de gedenktekens in zowat 150 landen van Albanië tot Zimbabwe. Zowat 1.700.000 gesneuvelden van de Commonwealth-strijdkrachten worden op meer dan 23.000 begraafplaatsen en memorials in heel de wereld herdacht. In 1960 werd het de "Commonwealth War Graves Commission".

Het 'hoofdkwartier' van de CWGC Noordwest Europa is in Elverdingestraat 82 in Ieper gelegen.
T. 057 22 36 36 (neoffice@cwgc.org - www.cwgc.org)

FRANSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATSEN

IEPER

Saint-Charles de Potyze

Op de begraafplaats Saint-Charles de Potyze in Ieper rusten meer dan 4.000 Franse soldaten. 600 onbekende soldaten vonden een laatste rustplaats in het massagraf. Een Bretoens kruis met piëta van de beeldhouwer J. Fréour rouwt over de doden.

| Zonnebeekseweg - 8900 Ieper



HEUVELLAND

Ossuaire français

Kemmel

Het Franse massagraf aan de voet van de Kemmelberg telt 5.294 soldaten. Slechts 57 zijn geïdentificeerd. De meesten sneuvelden tijdens de slag om de Kemmelberg in april 1918. Boven op de top van de Kemmelberg kijkt "den Engel" van het "Monument aux Soldats français" treurig uit over het massagraf en het slagveld. Deze gedenkzuil werd in 1932 ingehuldigd en is 18 m hoog. De 'engel' is eigenlijk de Romeinse godin Victoria. Het is een ontwerp van de Rijkselze architect Cordonnier. Masselot uit Armentières was de beeldhouwer.

| Kemmelbergweg - 8956 Kemmel



VEURNE

Ossuaire français

Op deze militaire begraafplaats is er een massagraf met 78 Franse soldaten. Nog eens 186 Fransen werden er individueel begraven waarvan 8 Islamieten.

| Oude Vestingstraat - 8630 Veurne

BRON: DE GROOTE OORLOG in de Westhoek; 2014-18 Comité