

FRANS D'HOOGHE WO 1

Was woonachtig in Evergem – Doornzele

° 26 maart 1892 en overleden op 9 februari 1978



Frans D'hooge geboren op 26/03/ 1892 en gestorven op 09/02/1978 is afkomstig van Doornzele bij Evergem. Hij was soldaat bij de 5de divisie, 1ste linieregiment en afgezwaaid van het leger in 1913. Hij werd eind juni 1914 terug opgeroepen. Eerst is hij richting Luik gestuurd, maar hij is daar nooit aangekomen. Hij is in Tienen gebleven en daarna teruggekomen via kanaal Brussel-Rupel, Buggenhout, Antwerpen ... overal ... Toen we in Antwerpen aankwamen was er voor het eerst eten en hij laadde zijn rugzak vol. Hij heeft ook de Ijzerslag meegemaakt. Hij kreeg tyfus begin 1915 en ging op herstel in Frankrijk in Camp du Ruchard. Hij werd ingezet om jonge rekruten op te leiden. In 1916 werd Frans naar Boezinge gestuurd om de Engelsen te ondersteunen, waar hij gewond raakte aan het oog. Hij ging naar het 'ziekenhuis van de koningin' zoals hij het noemde. Hij herstelde in abdij van Valloires, waarna hij terug naar het front werd gestuurd en heeft daar koning Albert persoonlijk ontmoet. Bij het eindoffensief had de vijfde divisie het geluk te moeten achterblijven om erover te waken dat de Duitsers niet terug zouden oprukken en daardoor bleven de verliezen beperkt. Hij werd ingezet bij het bezettingsleger nabij Aken. Met kerstmis 1918 gaat hij naar huis. Hij werd afgezwaaid in augustus 1919 en kreeg 7 frontstrepes Hij stuurde een brief uit 1916 die pas is aangekomen in 1941, via Zeeuws-Vlaanderen is de brief uiteindelijk hier geraakt.