

EEN EEUW 'PLUK DE DAG'

De Druivelaar is een uniek product dat tot een typisch West-Vlaamse traditie behoort. Met namen van bekende Vlamingen zoals de priester-dichter Guido Gezelle (1830 – 1899) met zijn **Duikalmanak** (1886 – 1899) en de priester-flamigant Alfons Van Hee (1846 – 1903) met zijn **Manneke uit de Mane – Volksalmanak voor de Vlamingen** (1881 – 1888, 1890 – 1914, 1923 – 1930, 1964 -).

De nummer drie in dit rijtje is de volksoepvoeder-drukker René Nuttin (1871 – 1952), die in oorlogstijd eind 1914 **De Druivelaar 1915** op de markt bracht.

Honderd jaar later floreert **De Druivelaar** meer dan ooit in een oplage van honderdduizenden exemplaren met **Le Sablier** als compagnon in Wallonië.

Dankzij een overeenkomst in oktober 1941 tussen René Nuttin en Gerard Strobbe werd de continuïteit van **de Druivelaar** verzekerd, dus opnieuw in oorlogstijd... En zo komt de Izegemse dynastie Strobbe aan zet met Anton als eerste samensteller en later met Luc, die halverwege de jaren 80 als hoofdredacteur de fakkel overneemt en geassisteerd wordt door Christine Desmet, een verdienstelijke oud-studente van mij.

In 2015 viert **de Druivelaar** zijn 100^{ste} verjaardag en daar mag de uitgever fier op zijn. De 'vader' van de scheurkalender was de Zwevegemse drukker René Nuttin. De drukkerij Strobbe verzorgde de uitgave vanaf het jaar 1942.

In 1944 verscheen **De Druivelaar** niet door papierschaarste en de afwezigheid van vele zettters in het laatste oorlogsjaar.

1945 was een nooduitgave, op dik oorlogspapier, en alleen de voorzijde was bedrukt...

Prof. Em. Stefaan Top