

DE OORKONDE MET BIJHOREND ZEGEL VAN DE BEVRIJDING VAN ERTVELDE

De oorkonde met bijhorend zegel, hingen vroeger in de raadszaal van de schepenen in Ertvelde. Deze ruimte is niet meer toegankelijk voor het publiek en is permanent op slot.

Enkel voor zitdagen van o.a. het OCMW wordt de ruimte nog gebruikt, maar dan is er steeds een ambtenaar van de gemeente Evergem aanwezig (Wij benadrukken dat deze mensen niets te maken met de verdwijning van beide gedenkstukken !)

Bij de voorstelling van de “wandeling door Ertvelde” en zijn nog bestaande gebouwen, welke gerelateerd zijn aan de Eerste Wereldoorlog, hebben wij gevraagd aan de loketbediende van het gemeentehuis om even de deur van de voormalige schepenenzaal te openen, zodat wij beide items konden fotograferen. Groot was onze verwondering dat de oorkonde en het zegel niet meer terug te vinden waren.

Bij navraag weet niemand, waar de documenten zich momenteel bevinden !!

Op de (gekende) plaats waar ze vroeger hingen, hangt nu een ander gedenksteentje, wat niets te maken heeft met de oorspronkelijke documenten.



We hopen ten stelligste, dat de oorspronkelijke documenten weer op hun “vertrouwde” plaats teruggehangen worden !