

DUITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATSEN IN DE WESTHOEK – LEIESTREEK

DUITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATSEN

In totaal liggen in België 134.000 Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog begraven. In 1954 -1956 werden honderden Duitse begraafplaatsen herleid tot vier grote begraafplaatsen in Vlaanderen. Nog een tiental kleinere begraafplaatsen bevinden zich in Wallonië.

Duitse begraafplaatsen zijn in tegenstelling tot de Britse heel somber. De Britten maken er een herkenbare Engelse tuin van met de vroegste lentebloemen tot de laatste herfstbloemen. De Britten hebben de dood aanvaard en het kerkhof is als een klein stukje Engeland, bijna als een stukje hemel op aarde.

De Duitsers hebben die dood niet aanvaard en dit grote sterven blijft aanwezig tussen de eikenbomen. Basaltstenen kruisen markeren de groene dodenakker. In de herfst vallen dode eikenbladeren uit de bomen en bedekken duizenden gesneuvelden. "Tod... mit Eichenlaub..."

LANGEMARK



Het "Deutscher Soldatenfriedhof" in Langemark getuigt van dezelfde somberheid. Maar de kracht van de eenvoud maakt deze begraafplaats zeer aangrijpend. Achter de monumentale poort van roze Weserberg-zandsteen liggen 44.304 soldaten begraven, van wie 24.917 in een massagraf. Alle onbekenden voor 1954 op

diverse plaatsen begraven, werden hier samengebracht. Ook begraven op de begraafplaats zijn meer dan 3.000 vrijwilligers, waarvan zo'n 4 tot 600 cadetten en studenten.

In oktober 1914 (eerste Slag bij Ieper) sneuvelen zij tijdens vergeefse pogingen om dichterbij Ieper te komen. Vandaar dat deze begraafplaats ook het "Studentenfriedhof" wordt genoemd. De vier bronzen soldatenfiguren van de Münchense beeldhouwer Emil Krieger geven een aparte toets aan deze sombere begraafplaats.

| Klerkenstraat 86A - 8920 Langemark

DIKSMUIDE

Vladslô

Op de Duitse militaire begraafplaats van Vladslô (Diksmuide) is de jonge oorlogsvrijwilliger Peter Kollwitz begraven. Hij is bijna 18, als hij in oktober 1914 sneuvelt. Diep getroffen door de dood van haar zoon, maakt Käthe Kollwitz het wereldberoemde beeldhouwwerk 'Het Treurende Ouderpaar' (zie blz. 26). Zij werkt er jaren aan en



het beeld wordt pas in 1932 op het 'Roggeveld' in Esen geplaatst. De grafsteen, die voor de beeldengroep ligt, vermeldt naast nog andere namen ook: 'Peter Kollwitz Muskietier † 23.10.14'. De begraafplaats telt 25.645 doden. De beeldengroep wordt in 1957 naar het 'Praetbos' in Vladslô verplaatst. Käthe Kollwitz was een bekende Berlijnse expressionistische beeldhouwster. Haar kunst wordt door de nazi's veelal verwijderd uit musea en openbare gebouwen als een voorbeeld van "Entartete Kunst". Haar kleinzoon Peter valt aan het Oostfront in 1942. De beeldengroep overleeft merkwaardig genoeg de Tweede Wereldoorlog.

| Houtlandstraat 3 - 8600 Vladslô

HOOGLEDE

Op 6 km van Roeselare bevindt zich de Duitse militaire begraafplaats van Hooglede. Dit is de kleinste van de vier Duitse verzamelbegraafplaatsen en telt 8.247 doden. De begraafplaats ontstond in 1917. De 'Ehrenhalle' werd later gebouwd met stenen van het Duitse paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Parijs in 1928. Bij mooi weer is het panorama op de omgeving indrukwekkend. De begraafplaats is in 2012 opgefrist door Duitse militairen en studenten.

| Beverenstraat - 8830 Hooglede

MENEN-WEVELGEM - LEIESTREEK

De Duitse begraafplaats van Menen-Wevelgem (Leiestreek) is de grootste Duitse begraafplaats van West-Europa met 47.864 doden en gesneuvelden. In het midden van de dodenakker staat een kapel met sobere grijze mozaïeken. Het interieur is een geweldige ruimte die in het midden gedragen wordt door een centrale zuil, die rust op een Grieks kruis versierd met stenen leeuwenkoppen.

| 8930 Menen - Groenestraat - 8560 Wevelgem - Kruisstraat

BRON: DE GROTE OORLOG in de westhoek, brochure 2014-18 Comité