

DELICATESSEN VAN DEN TROEP

Granaten: de populaire bouletten.

Onderzeeërs: haringen , ze waren nauwelijks gelust (veel te zout).

Ze waren een 'geschenk' van minister Vandervelde (die de troepen hiermee wat afwisselend voedsel trachtte te bezorgen).

De soldaten gooiden ze op de mesthoop of regen ze aan een koord en bonden die – als teken van protest – aan de bomen.

Bron: Siegfried Debaeke