

DE WEGGEVOERDEN VAN MEI 1940

ADVN-onderzoeker Frank Seberechts publiceerde een nieuw boek, waarin hij een bijna vergeten drama uit de Tweede Wereldoorlog behandelt. Met *De weggevoerden van mei 1940* keren we terug naar 10 mei 1940, de dag waarop België werd meegesleurd in de Tweede Wereldoorlog. De Belgische overheden probeerden het land te verdedigen tegen de Duitsers. Dat deden ze o.a. door duizenden inwoners te arresteren: vreemdelingen, nationaalsocialisten, Vlaams-nationalisten, communisten, rexisten en andere verdachte personen. Enkelen van hen waren inderdaad spionnen, collaborateurs en ver-

raders. Maar het merendeel was volkomen onschuldig. De autoriteiten brachten de meeste arrestanten naar Frankrijk, sommige naar Engeland. Daar kwamen ze terecht in concentratiekampen. Tientallen kwamen om het leven. Slechts een deel van de weggevoerden keerde in de loop van de volgende maanden weer naar huis. Duizenden, onder wie heel veel joden, bleven in Frankrijk achter. Via het doorgangskamp van Drancy werden deze ongelukkigen verder gevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz, waar ze omkwamen.



DE WEGGEVOERDEN VAN MEI 1940 FRANK SEBERECHTS



In de voorbije decennia werden deelaspecten van deze episode uit de oorlogsgeschiedenis onderzocht, zoals onder meer het drama in Abbeville waarbij Joris Van Severen omkwam, het verblijf van een aantal gevangenen in Engeland en de arrestatie van joden bij het begin van de oorlog. Het is echter voor het eerst dat een omvattende studie aan de kwestie wordt gewijd. De auteur onderzoekt de omstandigheden van de arrestaties en de wegvoeringen en gaat op zoek naar de verantwoordelijken. Hij raadpleegde tot nu toe weinig gebruikte archieven in Zuid-Frankrijk, naast Belgische gerechtelijke en diplomatieke archieven, dagboeken en verslagen van betrokken personen. [RED]

Frank Seberechts, *De weggevoerden van mei 1940*, Antwerpen, De Bezige Bij, 2014, 350 pp., ISBN 9789085424086. Het boek is verkrijgbaar bij het ADVN en de boekhandel (22,50 euro).