

DE OORLOG WAS OVERAL, OOK IN ZEEUWS-VLAANDEREN

We kijken ook eens over de grens, naar Zeeuws-Vlaanderen. Nederland bleef dan wel neutraal in WOI, maar ze voelden zeker ook de gevolgen van de oorlog: de stromen vluchtelingen die uit België kwamen, den draad, ... In Zeeuws-Vlaanderen vertelt het project 'De Oorlog Was Overal' dat verhaal.

Terwijl in de Belgische Westhoek vier jaar lang voor elke morzel grond werd gevochten, was Nederland neutraal en bleef het gespaard van de ellende van de 'Grote Oorlog'. Althans zo lijkt het. Nederland, met name de grensstreek (dus ook Zeeuws-Vlaanderen), ging vier jaar gebukt onder de gevolgen van die oorlog.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) voerden 34 landen oorlog. Nederland was met tien andere staten neutraal. De Nederlandse regering, hierin gesteund door koningin Wilhelmina en een groot deel van de bevolking, streefde strikte neutraliteit na. Het land was tot veel bereid om deze neutraliteit te bewaren.

Deze houding had ook een invloed op het dagelijkse leven in het gebied ten zuiden van de Westerschelde, en dat op alle terreinen: politiek, bestuurlijk, sociaal, economisch... met als 'orgelpunt' de [bijna-annexatie van Zeeuws-Vlaanderen door België in 1919](#).

De oorlog was in Zeeuws-Vlaanderen nooit ver weg. Het oorlogsgeweld in België was altijd hoorbaar en bij tijd en wijlen zichtbaar. Belgische vluchtelingen overspoelden het grensgebied, dat ook een uitvalsbasis was voor smokkelaars. Het Nederlandse leger stond er tegenover de Duitse bezettingsmacht. Zeeuws-Vlaanderen was ook een toevluchtsoord voor gedeserteerde Duitse soldaten en gevluchte Russische krijgsgevangenen, die door de Duitsers in België waren tewerkgesteld.

Bron: Brochure 2014 -18 Meetjesland