

COURAGE

In het oorlogsgedoe, waar maar geen eind aan kwam, verloor niet iedereen de moed. Een grapjas stak zijn kameraad een hart onder de riem met volgende soldateske bemoediging: “Courage, **de vijf eerste jaren zijn de slechtste !**” (In het vooruitzicht van een nieuwe honderdjarige oorlog ?)

Trouwens, na de oorlog wachtte hen een eervolle beloning, misschien wel een plaatsje tussen andere souvenirs in het oorlogsmuseum...

Spottend klonk het:

Ze steken ons in een kasken.

We worden opgevuld voor een museum.

We krijgen een huis van Amerika (verwijzend naar de steun van de US aan België en de geallieerde landen).

We krijgen een luchtkasteel met een kalle erbij (***kalle: meisje, publieke vrouw***).

We krijgen onze matricuul en schup onder onze kl... (Iedere soldaat had een matrikuul bij zich, een plaatje met z'n naam,geboortedatum en inschrijvingsnummer).

'n Pensioen onder ons oksels (Denk aan de oorlogsinvaliden met loopkrukken...).

Een fleschke teinture de piot als relikwie (teinture d'iode of jodiumyinctuur, het alom gebruikte middeltje om kwetsuren te verzorgen of te ontsmetten).

Bron: Siegfried Debaeke