

BRIEF, ALS INLEIDING VAN DE BIJHORENDE PPS DIE HIERNA VOLGT:

Beste patrick,

Ik stuur je deze mail, het is Rudy zijn nicht die dit doorstuurde, haar grootvader was ook de grootvader van Rudy langs zijn moeders kant.

In dankbare herinnering aan mijn grootvader Jan De Meulemeester, die 4 jaar de loopgraven aan de Yzer heeft meegemaakt, stuur ik jullie deze pps door. (een waarheid als een koe.)

Met weemoed herinner ik mij zijn verhalen over de vreselijke ellende en verschrikkelijke toestanden die hij er heeft ervaren, vele Vlamingen beseffen dit nog altijd niet, of willen het niet weten.

Het was wel degelijk **'Hier ons bloed, wanneer ons recht?'** dat stond geschreven op de gedynamiteerde Yzertoren.

Men spreekt soms over lessen uit het verleden, wel dit is er één om NOOIT te vergeten.

Daarom ben ik en zal ik altijd zijn

Eerst Vlaming, en dan Belg !

met vriendelijke groeten

Jenny