

Allerlaatste foto van het executieoord in Rieme met namen van gefusilleerden



Op een verlaten gebied langs het kanaal in de buurt van Rieme, werden van 1941 tot 1943 vierentwintig weerstanders terechtgesteld door de Duitsers. Op deze plaats werd op 10 juli 1949 het 'Nationale Heiligdom' geopend. De gefusilleerde mannen kregen op dit Executieoord een herdenkingskruisje, evenals de drie jonge Zelatenaren die in het Zeeuwse Koudekerke waren terechtgesteld. Begin 1998 verhuisden de executiepalen en kruisjes naar Oostakker, omdat het Executieoord moest verdwijnen voor het nieuwe Kluisendok.



De tunnel naar het domein werd in 1953 verfraaid met afgedankte ornamenten van het Brusselse Noordstation: twee granieten leeuwen "als wachters aan de ingang van het dierbare plekje grond, opdat het niet door onwetenden of onachtzamen zou worden geschonden". Op de handrol tussen hun klauwen prijkte het parool "Semper fidelis". Beide foto's werden genomen op 31 december 1997, de laatste toegangsday.

Terechtgestelden te Rieme

Bunnens Clément	Lokeren	20-11-1942
Colpaci Jaques	Gent	24-06-1943
De Bruyne Omer	Aalter	26-08-1943
De Greef Constant	St. Amandsberg	17-04-1942
Cours Remigius	Gent	24-01-1941
De Vos Theofiel	Aalter	24-06-1943
De Wilde Theofiel	Zeebrugge	09-12-1942
Eykens Paul	Wondelgem	17-04-1942
Flecy Bernard	Beernem	26-08-1943
Guilissen Jean	Elsene	09-05-1942
Hellinckx Antoine	Meerbeke	23-10-1942
Impens Jozef	Gent	17-04-1942
Lambert Henri	Oostwinkel	29-06-1943
Pissons Jacques	Wondelgem	17-04-1942
Poppe Albert	Oostwinkel	26-08-1943
Preys Edmond	Gent	26-08-1943
Questiaux Gustaaf	Gent	17-04-1942
Roelands Gaston	Oostkamp	21-07-1943
Smeets Florimond	St. Amandsberg	26-05-1942
Van Cauwenberhe Léon	Wondelgem	02-06-1942
Van Laere August	Ledeberg	17-04-1942
Vercellino Enrico	Brussel	09-05-1942
Vrielynck Luciano	Brugge	09-12-1942

Terechtgestelden te Koudekerke (Nederland)

De Colvenaere Albert	Zelzate	11-09-1944
De Colvenaere Yvan	Zelzate	11-09-1944
Pierets André	Zelzate	11-09-1944