

"Dit is mislukte poging van De Wever om zielekens te winnen"



BELGA

FEIT VAN DE DAG: N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft tijdens een herdenking van de Holocaust afstand genomen van de collaboratie. Hij noemde het een vreselijke fout. Hij zei ook dat zijn grootvader lid was van het VNV, de Vlaams-nationale partij die massaal in de collaboratie is gestapt.

Oordeel niet

Bart De Wever heeft afstand genomen van de collaboratie. Volgens uw krant schuwde hij het oorlogsverleden van zijn eigen familie niet. Als Kortrijkzaan geboren in 1943, in de streek waar de collaboratie schering en inslag was, deed het mij terugdenken aan mijn eigen familiegeschiedenis. Tijdens de oorlog was het 'de zwarte bende' die meeheulde met de Duitsers, tegen 'de witte bende', die zorgde voor de oppositie. Mijn vader was een 'witte' en zijn broer een 'zwarte', ondanks het feit dat het twee brave mensen waren en twee handen op één buik. Van de Holocaust waren ze niet op de hoogte. Na de oorlog kreeg mijn vader een decoratie en kreeg zijn broer vijf jaar celstraf met verlies van zijn burgerrechten. Beiden hebben geen vlieg kwaad gedaan. Conclusie: oordeel niet en ge zult niet veroordeeld worden, en veeg voor uw eigen deur. Even nadenken vooraleer u mensen verwijt nazi of collaborateur te zijn geweest.

Guy Vlieghe, Middelkerke

Amnestie

Hoe onheus men zich ook behandeld mag voelen, de vijand steunen en je eigen volk verraden is altijd vreselijk fout. Maar geeft Bart Dewever dat nu toe uit eigen naam of uit naam van zijn partij? Bij de N-VA zijn er immers nogal wat mensen die ook nu nog altijd van het tegendeel overtuigd blijven en die hardnekkig ijveren voor amnestie, zijnde niet alleen vergeving voor fouten die ze weigeren toe te geven, maar ook vergoeding van schade als gevolg van de repressie. Wat mij betreft kan het eerste in bepaalde omstandigheden wel, het tweede in geen geval.

Maurice Debusschere, Menen

Onkelinx

De Wever voelde de (oorlogs)bui hangen toen men in het verleden van de familie Onkelinx begon te spitten... En heeft gedacht: "Ik ga ze allemaal voor zijn!"

S.K., Brecht

Doordacht

Geslepen als Bart De Wever is, wil hij nu door deze uitzonderlijke toespraak nog hoger klimmen en uiteindelijk zijn droom - 'de onafhankelijkheid van Vlaanderen en de vervlaamsing van het Brussels Gewest' - bekomen! Hij is en blijft een politicus voor wie zelfs een knieval moet kunnen om dit doel te bereiken. Zijn 'mea culpa' is volledig hypocriet en ik begrijp niet dat men dat niet doorheeft.

Willy Schiettecatte, Oostende

Hij durft

Ik vind dit moedig van Bart De Wever, hij is de enige die zulke woorden durft uit te spreken. Vlaams-nationalisten dachten in die

tijd dat dit de kortste weg was naar meer zelfbeschikking omdat ze toen vaak als tweederangsburgers werden aanzien. De Duitsers hebben op dat gevoel kunnen inspelen. Ik denk dat velen niet beseften wat de echte gevolgen zouden zijn. In Wallonië was er ook een massale collaboratie, wanneer hoor ik eens excuses uit die hoek?

Naam en adres bekend

Stemmen

Dit is een mislukte poging om zielekens te winnen. Foei Bart, je leert het nooit.

V.G.

Breendonk

Als je het boek 'En wat deed mijn Eigen volk' van Jos Van der Velpen hebt gelezen over het kamp van Breendonk waar Vlamingen andere Vlamingen kraakten, dan denk ik dat het moeilijk is om te vergeven. Dan ben je beschaamd dat je toen Vlaming was.

C. Roels