

1418 DEN GROOTEN OORLOG

Op 4 augustus om 8 uur 's morgens rukte het Duitse leger België binnen. Voor hen lagen de machtig versterkte forten van de Maas.

De slag om Luik volgde, de eerste veldslag van de Eerste Wereldoorlog.

De Belgen boden hevig weerstand. Op 10 augustus zetten de Duitsers de "Dikke Bertha's in, reuzekanonnen die granaten van maar liefst 1160 Kg. konden afvuren met een kaliber van 420 mm en doelen konden treffen tot op een afstand van 9 Km. Voor die tijd onvoorstelbaar !



De onneembaar geachte Belgische forten werden aan puin geschoten. Op 16 augustus viel het laatste van de twaalf forten aan de Maas, dat van Locin.

Eén schot trof de munitiekamer, waardoor het van binnenuit ontplofte. 150 man werd bedolven onder het puin.